

ΓΚΑΛΟΠ ΤΗΣ MARC

▷ Θέλετε το κόμμα που ψηφίσατε...

ΔΞ/ΔΑ
2,7%

	ΝΔ	ΠΑΣΟΚ	ΚΚΕ	ΣΥΡΙΖΑ
Να επιδιώξει εκλογική συνεργασία με άλλο κόμμα	32,1%	60,7%	47,8%	50,0%
Να ακολουθήσει αυτόνομη πορεία	63,5%	38,2%	50,7%	45,6%
ΔΞ/ΔΑ	4,3%	1,1%	1,4%	4,4%

▷ Με ποιο κόμμα θα θέλατε να συνεργαστεί το κόμμα που ψηφίσατε;

	ΝΔ	ΠΑΣΟΚ	ΚΚΕ	ΣΥΡΙΖΑ
Με τη ΝΔ	2,4%			
Με το ΠΑΣΟΚ	24,6%	9,1%	64,4%	
Με το ΚΚΕ	4,0%	2,4%	17,8%	
Με τον ΣΥΡΙΖΑ	28,6%	88,8%	66,7%	
Με το ΛΑΟΣ	21,4%	1,2%		

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ των ψηφοφόρων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ έχουν την αίσθηση ότι τα δύο κόμματα συνιστούν γειτονικούς πολιτικούς χώρους. Έτσι το 88,8% από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που επιθυμούν συνεργασία, επιλέγουν τον Συνασπισμό. Το αντίστοιχο ποσοστό στον Συνασπισμό είναι 64,4%.

«Πράσινο» πολιτών για συνεργασίες

Πλειοψηφικό το ποσοστό των Κεντροαριστερών και των Αριστερών που τάσσονται υπέρ των συγκλίσεων

Μοιρασμένοι ανάμεσα σε όσους τάσσονται υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων και σ' αυτούς που έχουν πεισθεί ότι οι κυβερνήσεις συνεργασίας αποτελούν λύση, εμφανίζονται οι πολίτες που απάντησαν στα σχετικά ερωτήματα της Marc.

Το ποσοστό των υποστηρικτών των κομματικών συγκλίσεων αυξάνεται μάλιστα στο εσωτερικό της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς, αφού το 60,7% των ψηφοφόρων

του ΠΑΣΟΚ και το 50% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνουν ότι θα προτιμούσαν το κόμμα που επιλέγουν να επιδιώξει συνεργασία με άλλη πολιτική δύναμη.

Το «σύνθημα»

Όταν μάλιστα οι συγκεκριμένοι ψηφοφόροι καλούνται να προσδιορίσουν τον «όμορο» χώρο με τον οποίο πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να συνεργασθούν, η προοπτική της σύγκλισης ΠΑΣΟΚ - ΣΥΝ φαίνεται να αποσπά εξαιρετικά υψη-

λά ποσοστά. Με βάση τα ευρήματα της Marc, το 88,8% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι θα επιθυμούσε τη συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ που βλέπει θετικά τη συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ φθάνει το 64,4%.

Το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται μάλιστα να έλκει το 27,5% των ψηφοφόρων, εύρημα που βάζει μία νέα διάσταση στην πολιτική συζήτηση των ημερών.

ΑΥΡΙΟ, Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ

▷ Θα λέγατε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα:



▷ Τι κυβέρνηση θα θέλατε να προκύψει στις επόμενες εκλογές;



ΑΝΑΛΥΣΗ

Το παιχνίδι είναι ανοιχτό!

Στην πανελλαδική έρευνα της MARC για το ΕΘΝΟΣ της Κυριακής αποτυπώνονται γλαφυρά σημαντικές διαφοροποιήσεις στις διαθέσεις της κοινής γνώμης και νέα δεδομένα στους εκλογικούς συσχετισμούς.

Η ισχυρή αμφισβήτηση της ικανότητας των κομμάτων που κυβέρνησαν την Ελλάδα της μεταπολίτευσης, η περαιτέρω μείωση του δικομματισμού, η εκτίναξη του ΣΥΡΙΖΑ σε τρίτο κόμμα, η αδυναμία σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης και το ισχυρό αίτημα των συνεργασιών στο χώρο της κεντροαριστεράς αποτελούν τα νέα δεδομένα του πολιτικού σκηνικού.

Συγκυριακή ή μόνιμη η σημερινή εικόνα του πολιτικού τοπίου εμπεριέχει απειλές και ευκαιρίες για όλο το πολιτικό φάσμα.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ εξακολουθεί να προηγείται του ΠΑΣΟΚ 2,7% αλλά τα ποσοστά που συγκεντρώνουν αθροιστικά τα δύο μεγάλα κόμματα σημειώνουν σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα πτώση τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων (-2,2% για τη ΝΔ και -1,8% για το ΠΑΣΟΚ).

Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται να υπερδιπλασιάζει το εκλογικό ποσοστό του συγκεντρώνοντας το 16,1% του εκλογικού σώματος. Η αύξηση των ποσοστών του οφείλεται κυρίως στον τριπλασιασμό της διαρροής των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ προς τον Συνασπισμό (18,5% σε σχέση με 6,1% τον Δεκέμβριο) αλλά και τον εξαπλασιασμό της διαρροής των ψηφοφόρων της ΝΔ προς αυτόν (6,4% έναντι 0,9% τον Δεκέμβριο).

Εντυπωσιακό είναι ότι στους πλέον δύσπιστους και απογοητευμένους ψηφοφόρους κάτω των 30 ετών ο Συνασπισμός είναι το κόμμα που συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου.

Το ΚΚΕ καθώς και ο ΛΑΟΣ δείχνουν να αντέχουν στη δυναμική Τσίπρα διατηρώντας τις δυνάμεις τους σχετικά αναλλοίωτες.

Οι νέοι εκλογικοί συσχετισμοί αποτελούν συνεπακόλουθο της απογοήτευσης των ψηφοφόρων από τα μεγάλα κόμματα πυλώνες του δικομματισμού και της τουλάχιστον επικοινωνιακά επιτυχούς ανανέωσης της ηγεσίας του Συνασπισμού.

Σημειώνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι πλέον ο δι-

μοφιλέστερος αρχηγός κόμματος με δεύτερο τον «απερχόμενο» Αλέκο Αλαβάνο και τρίτο τον Κώστα Καραμανλή.

Οι τρεις στους τέσσερις πολίτες δηλώνουν ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένοι από τη διακυβέρνηση Καραμανλή. Τέσσερα χρόνια μετά την ανάληψη της εξουσίας από τη ΝΔ, η κυβέρνηση αναφέρεται περισσότερο ως κυβέρνηση στασιμότητας και σκανδάλων παρά σεμνότητας και μεταρρυθμίσεων.

Ταυτόχρονα, η πλειοψηφία της κοινής γνώμης θεωρεί πως αν ήταν σήμερα το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση τα πράγματα δεν θα ήταν καλύτερα.

Χαρακτηριστικό της αμφισβήτησης του δικομματισμού είναι ότι στις ερωτήσεις που αφορούν το ποιο κόμμα μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τα μεγάλα προβλήματα της χώρας (οικονομία, εθνικά, ακρίβεια, ανεργία, διαφθορά κ.λπ.) η απάντηση που κυριαρχεί είναι κανένα από τα δύο.

Επιθυμία για εκλογική συνεργασία του κόμματός τους εκφράζουν η πλειοψηφία των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, ο ένας στους τρεις ψηφοφόρους της ΝΔ και ο ένας στους δύο ψηφοφόρους των μικρότερων κομμάτων.

Στην ερώτηση «Τι κυβέρνηση θα θέλατε να προκύψει στις επόμενες εκλογές;» οι εκδοχές των συμμαχικών κυβερνήσεων συγκεντρώνουν υψηλότερο ποσοστό από τις εκδοχές των αυτοδύναμων, με επικρατέστερη την συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ - ΣΥΝ.

Τα ερωτήματα παραμένουν. Βιώνουμε το τέλος του δικομματισμού ή ακόμη μία παροδική κρίση του; Η εντυπωσιακή άνοδος του Συνασπισμού που καταγράφεται σήμερα είναι η κορυφαία στιγμή του ή μόνο η αρχή γενικότερων ανατροπών;

Αν και τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι οι σημερινοί συσχετισμοί σπρίζονται περισσότερο στο αίτημα της δυσανεμίας παρά σε συνειδητά σταθερές πολιτικές επιλογές, το πολιτικό παιχνίδι είναι περισσότερο από ποτέ ανοιχτό.



Του Θ. Γεράκη
Προέδρου και
Δ. Συμβούλου
της MARC.