

Αξιοσημείωτη αλλά όχι πρωτόγνωρη μεταβολή

Αναμφισβήτητα το εύρημα που ξεχωρίζει στην παρούσα έρευνα είναι η σημαντική αύξηση της εκλογικής απήχησης του Κινήματος Αλλαγής.

Η εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη στην προεδρία του ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ ενίσχυσε την διαφαινόμενη από τον Νοέμβριο ανοδική τάση του κόμματός του, με επακόλουθο το δημοσκοπικό άλμα του ΚΙΝΑΛ στο 15,2%. Η αξιοσημείωτη αυτή μεταβολή οφείλεται τόσο στην αύξηση της συσπείρωσης των ψηφοφόρων του ΚΙΝΑΛ, όσο και στη μετακίνηση ψηφοφόρων που προέρχονται κυρίως από τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, με την μεγαλύτερη διαρροή να παρατηρείται στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Οι μετακινήσεις της ΝΔ προς το ΚΙΝΑΛ ανέρχονται στο 7,5% της δύναμής της και αφορούν κεντρογενείς, ήδη αποστασιοποιημένους ψηφοφόρους της από την περιοχή της αδιευκρίνιστης ψήφου. Οι απώλειες αυτές δεν πλήττουν περαιτέρω την συνοχή και δημοσκοπική επίδοση της ΝΔ, που καταγράφεται μειωμένη κατά 0,6% από την προηγούμενη μέτρηση.

Οι μετακινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ προς το ΚΙΝΑΛ ανέρχονται στο 14,6% της δύναμής του, αφορούν κεντρώους/κεντροαριστερούς ψηφοφόρους και φαίνεται να επηρεάζουν εντονότερα τόσο την συνοχή όσο και την δημοσκοπική του επίδοση που καταγράφεται μειωμένη κατά 2,5%.

Λόγω των υφιστάμενων αλλαγών στους εκλογικούς συσχετισμούς, αφενός αυξάνεται η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ και αφετέρου μεταβάλλεται η σχέση δυναμικής μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ στην μάχη διεκδίκησης του χώρου της κεντροαριστεράς καθώς η δημοσκοπική απόσταση του δεύτερου από το τρίτο κόμμα είναι πλέον τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες.

Η άνοδος του ΚΙΝΑΛ που καταγράφεται αυτήν την χρονική στιγμή έχει μόνιμα χαρακτηριστικά; Θα ενισχυθεί ή μετά από λίγο θα υποχωρήσει; Οι προβλέψεις για διατήρηση της αυξητικής τάσης των ποσοστών του ΚΙΝΑΛ είναι παρακινδυνευμένες και οι σχετικές εκτιμήσεις δεν μπορεί παρά να είναι πρόωρες. Το βέβαιον είναι πως παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση. Χαρακτηριστικότερο όλων ήταν οι εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ- τότε ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ της Ριζοσπαστικής Αριστεράς- το 2008. Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ με αρχηγό τον Αλέκο Αλαβάνο στις βουλευτικές εκλογές του 2007 είχε λάβει 5,04%. Αμέσως μετά την εκλογή του Αλέξη Τσίπρα στις αρχές του 2008 παρουσίασε ραγδαία άνοδο καταγράφοντας στις δημοσκοπήσεις τετραπλάσιο ποσοστό της τάξης του 16% έως και 18%. Για την ιστορία, τους επόμενους μήνες εμφάνισε τάσεις συνεχούς υποχώρησης και στις εκλογές του 2009 έλαβε 4,6% ως Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου. Τα διψήφια ποσοστά ήρθαν

τρία χρόνια αργότερα, το 2012, όταν το κόμμα έλαβε 16,8%, ως ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο.

Η ανάδειξη νέου αρχηγού στο ΚΙΝΑΛ προκάλεσε ανακατατάξεις και στον πίνακα δημοφιλίας των πολιτικών αρχηγών. Η δημοτικότητα του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος μετράται για πρώτη φορά με την ιδιότητα του αρχηγού κόμματος, ανέρχεται στο 46,4%. Καταλαμβάνει την δεύτερη θέση στην δημοφιλία μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη που διατηρεί συνεχώς την πρώτη θέση. Ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφεται στην τέταρτη θέση σε μικρή απόσταση από τον τρίτο Δημήτρη Κουτσούμπα.

Ασφαλέστερα συμπεράσματα ως προς τις τάσεις των εκλογικών συσχετισμών θα έχουμε από τις έρευνες κοινής γνώμης που θα διεξαχθούν μετά το πρώτο τρίμηνο του 2022. Μιας χρονιάς όπου ένας στους τρεις Έλληνες αναμένει τα πράγματα να κινηθούν προς το καλύτερο, ένας στους τρεις προς το χειρότερο και ένας στους τρεις δεν αναμένει ιδιαίτερη μεταβολή.

ΘΩΜΑΣ ΓΕΡΑΚΗΣ